



ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ & ΜΥΚΟΝΟΥ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥΡΛΙΑΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς τούς Εύσεβείς Χριστιανούς τῆς Ἄνω Μερᾶς

Εὐλογημένοι μου Χριστιανοί,

ἡ ἐνανθρώπιση τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τὴν ὁποία πρόσφατα καὶ ἐφέτος ἀξιωθήκαμε νὰ ἐορτάσουμε, ἔφερε στὸν κόσμον τὴν ἐξ ὕψους ἀνατολή μιᾶς νέας ἐποχῆς, τῆς ἐποχῆς τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς ἐπαναφορᾶς τοῦ στό πρωτόκτιστο κάλλος!

Κατὰ ταῦτα, μόνο μέσα στὴν Ἐκκλησία, τὴν ὁποία ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς μέ τό τίμιο Αἷμα Του θεμελίωσε, καὶ μέ τὴ συμμετοχὴ στὴ Μυστηριακὴ Τῆς ζωῆς, ὁ ἄνθρωπος ἀναγεννᾶται, ἀνακαινίζεται, γίνεται ἄλλος ἄνθρωπος, ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ἄνθρωπος τῆς ἀνυπόκριτης καὶ θυσιαστικῆς ἀγάπης πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὸ συνάνθρωπο, ἄνθρωπος τῆς εἰρήνης καὶ τῆς καταλλαγῆς, τῆς ἐλπίδας καὶ τῆς ὑπομονῆς, τῆς κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης καὶ τῆς χωρὶς ἀποκλεισμοῦ καὶ διακρίσεις προσφορᾶς πρὸς τὸν ἄλλο ἄνθρωπο, τὸν ἀδελφὸ μας!

Παρά ταῦτα, ὅμως, ἔχουν τελευταῖα ἐμφανισθεῖ καὶ στό νησί μας ἄτομα καὶ ὀργανώσεις, πού μέσῳ τοῦ διαδικτύου, ἀλλὰ καὶ διαλέξεων, ἀναπτύσσουν δοξασίες (π.χ. συμπαντικὴ ἐνέργεια) καὶ ἀσκοῦν πρακτικὲς (π.χ. διαλογισμός), πού εἶναι ἀπολύτως ἀσυμβίβαστες μέ τὴν Ὁρθόδοξη πίστη μας.

Πρόκειται γιὰ θέσεις πού συναντᾶμε σὲ ομάδες καὶ ὀπαδοὺς τοῦ ἄκρως ἀντιχριστιανικοῦ χώρου τῆς λεγομένης «Νέας Ἐποχῆς» (Newage), συνδυασμένες μάλιστα, πολλές φορές, καὶ μέ ἓνα ἐλκυστικὸ λεξιλόγιο.

Οἱ «θεραπευτικὲς» αὐτὲς λατρεῖες, ἐναλλακτικὲς ἢ «κβαντικὲς θεραπείες» πληθαίνουν συνεχῶς καὶ ὑπόσχονται ὅτι θεραπεύουν κάθε ψυχοσωματικὴ πάθηση, ἐνῶ ἀνήκουν στό φαινόμενο τοῦ ἀποκρυφισμοῦ τῆς ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ.

Οἱ ἐναλλακτικοὶ αὐτοὶ τρόποι θεραπείας βασιζοῦνται στὴν ἀπωανατολικὴ μεταφυσικὴ καὶ εἶναι ἀντιεπιστημονικοὶ καὶ ἀνορθόδοξοι.

Χρησιμοποιοῦν ὑποτίθεται πανάρχαια συστήματα θεραπείας, ὅπως εἶναι οἱ διαφόρων ὀνομασιῶν ἀόρατες καὶ μὴ ἐπαληθεύσιμες ἐνέργειες (πού δὲν ἀναγνωρίζονται ἀπὸ τὴ δυτικὴ ἰατρικὴ) καὶ ἡ ἴαση ἐπιτυγχάνεται κατ'

αὐτοὺς σὲ ἐνεργειακὸ, συμπαντικὸ καὶ ὀλιστικὸ ἐπίπεδο.

Σκοπὸς τους εἶναι νὰ ἐξισορροπηθεῖ δῆθεν ὁ ἀποκρυφιστικὸς 'αἰθέρας', ἢ ἢ μὲ ὅποιαδήποτε ἄλλη ὀνομασία ἰδίου περιεχομένου ἐνεργεια, πού δῆθεν διεκόπη μέσα στὸν ἀσθενῆ, καὶ πού γι' αὐτὸ πιστεύουν ὅτι ἀρρώστησε.

Πρόκειται γιὰ μιὰ βιομηχανία πού ἀπλώνεται μὲ τὴ μορφή πολυπληθῶν συλλόγων καὶ προσφέρεται μὲ ἀποκρυφιστικὲς –ὡστόσο ἐντεχνα καὶ ὀρθολογιστικὰ διαφημιζόμενες στὴν ἐποχὴ μας- διδασκαλίες, οἱ ὁποῖες συνεχῶς ἐλέγχονται καὶ ἀποκαλύπτονται, στὴν ἀποκλίνουσα ὡς πρὸς τὴν ὑγεία πρακτικὴ τους, ἀπὸ πολλοὺς ἰατρικοὺς συλλόγους καὶ ἐπιφανεῖς ἰατροὺς στὴν Εὐρώπη καὶ Ἀμερική.

Ποιμαντικὸ ζήτημα προκύπτει ὅταν ἀρκετοὶ χριστιανοί, ἐνῶ ἐκκλησιάζονται καὶ κοινωνοῦν καὶ δέχονται τὰ τῆς πίστεως, ἐν τούτοις, χωρὶς νὰ τὸ συνειδητοποιοῦν συμμετέχουν καὶ σὲ παραϊατρικὰ κέντρα καὶ σὲ παγανιστικὲς προτάσεις θεραπείας, πού χαρακτηρίζονται ἀντιχριστιανικὲς ἢ στὴν καλύτερη περίπτωση ψευδοεπιστημονικὲς.

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ψυχοσωματικὸ νοσοκομεῖο, δέχεται ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς ἀνθρώπους πού πάσχουν ἀπὸ διάφορες ἀσθένειες, καὶ τοὺς θεραπεύει μὲ τὰ ἅγια μυστήρια.

Αναμφιβόλως, ἡ ἐλευθέρια τῆς ἔκφρασης εἶναι ἀγαθὸ πολῦτιμο, πού κατοχυρώνεται ἀπολύτως στὴν πατριδα μας.

Ταυτοχρόνως, ὅμως, εἶναι καὶ πράξη εὐθύνης τῶν ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ νὰ ἐνημερώνουν τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ γιὰ δοξασίες ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν Ὁρθόδοξη διδασκαλία καὶ γιὰ ἑτεροδιδασκαλίες, πού ὀδηγοῦν ἀνύποπτους ἀνθρώπους στὴν ἀπώλεια!

Οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ θυμοῦνται πάντα, μεταξὺ τῶν ἄλλων, καὶ τὴν Παύλειο προτροπὴ νὰ προσέχουν «ἀπατηλοὺς καὶ κούφιοις συλλογισμοὺς τῆς ἀνθρώπινης σοφίας, πού στηρίζονται σὲ ἀνθρώπινες παραδόσεις καὶ σὲ μιὰ λαθεμένη πίστη πρὸς τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ ὄχι στὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ» (Κολ.2,8), καὶ γι' αὐτὸ δὲν υἰοθετοῦν δοξασίες καὶ δὲν συμμετέχουν σὲ πρακτικὲς πού εἶναι ἀντίθετες μὲ τὴν χριστιανικὴ τους πίστη.

Ἀγαπητοὶ μου Χριστιανοί!

Ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι ἢ μόνη Κιβωτὸς τῆς Σωτηρίας καὶ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ σωθεῖ ἐκτὸς Αὐτῆς!

Σᾶς καλῶ καὶ σᾶς παρακαλῶ, λοιπόν, νὰ κλείσετε τὰ αὐτιά σας στὶς καινοφανεῖς αὐτὲς κινήσεις καὶ πρακτικὲς καὶ νὰ ἀνοίξετε τὴν καρδιά σας στὸν Μέγα Ἴατρό τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων καὶ Σωτῆρα μας Ἰησοῦ Χριστό!

Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ

† ΑΡΧΙΜ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ